

## Drents Damespad – Annen



Het Damespad Drenthe is in 2002 gestart bij Tine Zeeman van het Vrouwen buiten verblijf. Na sluiting van het Buiten verblijf is het Drentse Dames pad verhuisd naar Café 't Keerpunt in Spijkerboor. Waar Willem ons van harte heeft verwelkomd. Willem stopt in 2021 en zijn zoon neemt het café over. Wij hebben voor een andere route gekozen, nadat het vrouwenverblijf is gesloten.

Omdat Willem van café 't Keerpunt in Spijkerboor een zeer geschikte gastheer was hebben we vele verschillende wandelingen vanuit dat café gewandeld. Café 't Keerpunt heeft een lange geschiedenis en is een leuke locatie waar regelmatig optredens plaatsvinden en waar je lekker buiten kunt zitten. De route van het officiële Drentse Damespad is i.v.m. de Drentse natuur etc. gewijzigd van Spijkerboor naar het Brinkdorp Annen.



Je kunt de route ook in Annen starten bij de rotonde vlak bij het kleine hunebed D9 aan de Zuidlaarder weg (9468 AB Annen)

**Loop richting Zuidlaren.  
Ronde 2 kwart richting  
Schuilingsoord Zuidlaren en neem  
direct na de rotonde (paddenstoel  
24839) de eerste afslag links richting  
het fietstunneltje /viaduct.  
Je wandelt rechts langs de  
nieuwbouw.**

**Parkeren voor de fietstunnel in het  
gras langs een boerenpad bij de  
snelweg N34 (geen op/afgang).**



*Links het jongste uitbreidingsproject van Annen, de spiksplinternieuwe jaren '30 woningen in Amsterdamse Stijl.*

Rechts de glooiing naar beneden van een zogenaamde puinwaaier, een smeltwater erosie dal, overblijfsel van de ijstijden. Dit gebied is in de oude documenten bekend onder de naam "Wandersche". Vanaf begin 1500 tot in de achttiende eeuw waren er regelmatig strubbelingen over de aanspraken van Zuidlaren op dit gebied dat volgens de Annenaren echt tot hun markegrond behoorde (bron H. Elerie 1993)

- **Volg het fietspad onder het viaduct door en wandel circa 300 meter recht door.**



Het pad naar het fietstunneltje loopt dwars door de door de denkbeeldige “hals” van Spin-An, de mythologische figuur die in het Anner koren woont. Volgens de heer J.E. Musch kun je de contouren zien van een spinnende vrouwenfiguur in het reliëf van het landschap rondom Annen. Kinderen in de omgeving weten dat je nooit het koren in moet lopen, want dan word je gepakt en zelfs opgegeten door Spin- An. Ze wordt ook gezien als degene die de draden van je leven spint en zo je lot bepaalt.

Je wandelt nu in het Kniphorstbos (links) en De Strubben (rechts) een gebied tussen Annen, Anloo en Schipborg. De naam Kniphorst komt van een invloedrijke familie die in de 19e eeuw hier veel bezittingen had en een groot deel van dit bos heeft aangeplant. In dit gebied liggen nog 2 hunebedden en meer dan 40 grafheuvels, ook tumuli genoemd. Van 1938 tot 2006 was het gebied militair oefenterrein.



Linksaf aan de linkerkant ligt hunebed. Rechts staat een infobord.

**Doorlopen (bij paddenstoelnr 22061) over de kruising van zandpaden.  
Rechtdoor over het zandpad richting Schipborg.**

**Hier begint de wandeling van 15 km.**

- **Het eerste zandpad rechts (bij rood/witte slagboog) deze volgen tot een splitsing.**
- **Links aanhouden (Strubbenweg) aan je rechterhand water (ven). Dit pad volgen tot aan een splitsing met een verharde weg. (Borgweg)**
- **Rechtsaf richting Schipborg (let op het verkeer)**
- **In Schipborg bij paddenstoel 20671/001 linksaf (Ruiterweg) richting Café de Drentsche Aa en richting Zeegse. Voor de liefhebbers is rechts nog de mogelijkheid van een boerenijsje.**





Na 400 meter links aanhouden bij Restaurant de Drentse Aa langs (linkerhand)

- **Over de brug (Schipborgerweg).** Het is verstandig het zandpad te volgen i.v.m. de vele snelle fietsers op het fietspad. **Blijf dit pad links aanhouden richting Zeegse, links staat op een gegeven moment Hotel Golden Tulip.**
- **Bij de eerste splitsing bij Restaurant "Het Witte Huis" in Zeegse linksaf. Grasveld aan je rechterhand.** (Informatiezuil over routes en het landschap)

Zeegse is gelegen in het Nationaal beek-en esdorpenlandschap Drentsche Aa tussen de dorpen Tynaarlo (gelegen ten westen van Zeegse). Schipborg (aan de oostkant) en Oudemolen aan de zuidkant) in een bosrijke omgeving. Het dorp is dan ook zeer geliefd bij dagjesmensen. Naast de (ongeveer) 400 inwoners heeft Zeegse diverse horecagelegenheden waaronder een hotel, campings, en restaurants.

### Je hebt nu ruim 4 km gewandeld.

- **Bij splitsing klinkerweg linksaf (paddenstoel 20648 = Hoofdweg )**
- **Zeegse uit wandelen** met links nog "T Snuusterbochie (incl. appartementenverhuur)

Diverse picknicktafels/bankjes aan de rechterkant van de weg. (Let op verkeer!)

- **Aan de linkerkant paddestoel 22422/001.**  
**Het fietspad volgen richting Gasteren/Anloo/Rolde.**

Hierbij is er na 200m. een keuze om het fietspad te volgen of rechtsaf 300 m door de heide te wandelen. Na het laatste rooster even rechts aanhouden vervolgens fietspad vervolgen. Dit kronkelende fietspad blijven volgen tot splitsing paddestoel 23560. (Rechtsaf is een molen.)



- **Linksaf richting Gasteren volgen.**
- **Bij splitsing met paddestoel nr 23505/001 linksaf en aan de overkant van de weg over de vlonders wandelen. Over de brug, over De Drentsche Aa, nog even het zandpad volgen en vervolgens 1 km bij de weg langs wandelen richting Gasteren (let op verkeer)**
- **Parkeerplaats en Natuurgebied (Gasterse duinen) aan de linkerkant. Volg de paarse palen (Hunebed D 10).** Schotse Hooglanders. Pad volgen tot fietspad. Optie: Gasteren is nog 300 meter naar rechts, eten en drinken
- **Niet naar Gasteren, maar de route vervolgen. Dit is linksaf richting Schipborg zandpad en fietspad.** (Diverse picknickbankjes, mooi gebied, de Drentsche Aa)



Met de beek is ook het oude, typisch Drentse esdorpenlandschap bewaard gebleven: de Saksische boerderijen rond de brink, de akkers op de bolle essen, de hoger gelegen velden, de hooilanden en weilanden in het lagergelegen beekdal. Resultaat: het best bewaarde beek- en esdorpen landschap van West-Europa. Sinds 2002 is het gebied een van de twintig Nationale Parken van Nederland.

- **Na ruim 3 km wandelen kom je uit op een verharde weg, hier rechtsaf ongeveer 500 m verharde weg (let op verkeer) daarna linksaf (Strubbenweg). Nog 2 km te gaan. Bij water (Ven) aan de linkerhand het fietspad naar rechts aanhouden.**
- **Bij splitsing linksaf en vervolgens na 300 m rechts de grafheuvel Galgenberg**



Deze markante grafheuvel heet al sinds het jaar 1332 de Galgenberg. De zwerfkei op de heuvel is een marksteen, een grensmarkering (driemarkenpunt) van de boermarken van de dorpen Anloo, Zuidlaren en Schipborg. De boermarkegrens met Annen ligt er maar ongeveer 100 meter vandaan. Diverse grensconflicten hebben zich hier in vroegere jaren afgespeeld. Op markante punten in het landschap werd vroeger vaak een galg opgericht. Met de zitting van het oude rechtscollege de Etstoel van Anloo in de buurt een logische plek. De gehangenen vormden zo een schrikbeeld voor langstreckende reizigers. Daarom stond zo'n galg meestal langs doorgaande verbindingswegen. Dit hele gebied rond de Galgenberg is in 1580 vermoedelijk het strijdtoneel van een heuse veldslag geweest. Spaansgezinde boeren blokkeerden de route naar Groningen waarlangs geuzenleider Bartold Entens met zijn leger zou trekken. Bartold Entens en zijn broer Asinge wonnen de slag en vermoorden vele boeren. Het begraven van de vele lijken (en de kosten daarvan) was de oorzaak van een aantal grensgeschillen. (bron H. Elerie, 1993)

- **Na 100 meter einde wandeling bij paddenstoel 22061, hier zie je rechts opnieuw het hunebed D8**

*Nog even terug naar de auto bij het fietstunneltje/viaduct..... de laatste 300 m.*